

THEATER

Het gedroomde café is een voorstelling over jezelf en de ander. Over hoe je elkaar beter begrijpt wanneer je bereid bent naar elkaars dromen en verhalen te luisteren.

# PURE VERHALEN VAN ACTEURS MET EEN BEPERKING

tekst **Laura van Mourik**

Niet eerder kreeg regisseur Paul Röttger zo veel mails na een voorstelling. In *Het gedroomde café* geven zijn spelers persoonlijke antwoorden op vragen als: 'Wat is het thema van je leven?' en 'Welke herinnering is bepalend voor je?' Röttger: 'Veel mensen die de voorstelling zagen, mailen me daarna hun eigen verhaal.'

Theater Babel Rotterdam is een bijzonder gezelschap: acteurs met een fysieke, psychische of verstandelijke beperking werken samen met acteurs zonder beperking. Wereldwijd is Babel het enige gezelschap dat deze nieuwe vorm van theater, het inclusieve theater, maakt. Röttger: 'De eerste gedachte bij inclusief theater is vaak: o, dat is vast goed voor die mensen. En dat is het ook. Ze worden (letterlijk) gezien, ze krijgen waardering, en daardoor meer zelfvertrouwen.' Maar het werkt ook de andere kant op. 'Als geschoolde artiest ben je gewend volgens vaste 'toneelregels' samen te spelen. Maar acteurs met een beperking reageren anders. Ze zeggen bijvoorbeeld niet: "Paul,

wat je zegt, klopt niet", maar ze haken zonder woorden af. Een van mijn collega's gaat als hij het niet met me eens is gewoon op de grond zitten. Dat ontregelt je als ervaren theatermaker, en het dwingt je om je eigen, vaste manier van werken ter discussie te stellen. Dat is intensief, maar het maakt jou en je spel een stuk rijker.'

In het eerste deel van *Het gedroomde café* doet elke speler waar hij het beste in is: dirigeren, dansen, zingen. In het tweede deel vertellen ze allemaal een klein, indringend verhaal over zichzelf aan het publiek. 'Het mooist zijn de momenten voordat ik een oordeel heb geveld', zegt de een. 'Als het winteruur ingaat, heb ik de meeste liefde nodig', zegt een ander. Röttger: 'Als toeschouwer leer je de spelers kennen, je krijgt een inkijkje in wie ze zijn. En: je herkent jezelf in hun verhalen. Want je kunt nog zo anders zijn, iedereen weet hoe gemis aan aandacht voelt, wat verdriet is, iedereen kan nadenken over de vraag: waar heb je spijt van?' De boodschap is dat je elkaar beter begrijpt wanneer je

bereid bent naar elkaars dromen en verhalen te luisteren.

Rotterdam is volgens Röttger de enige plaats waar Babel, tweeënhalve jaar geleden, opgericht kon worden. 'Ik ken geen mooiere stad en geen moeilijkere stad dan Rotterdam, met al die verschillende culturen en nationaliteiten door elkaar.' Maar, zegt hij, bij de meeste reguliere voorstellingen zie je op het toneel vooral knappe, witte mensen. Röttger wil juist dat je de hele samenleving terugziet op het podium. Ook de mensen die misschien minder knap, wit of succesvol zijn; ook de mensen die je op straat niet snel ontmoet, of die op het eerste gezicht niet op jou lijken. 'Van die nieuwe ontmoetingen word je een begripvoller en aardiger mens', zegt Röttger. 'Bovendien helpt het je enorm om je eigen leven te relativeren.'

**HET GEDROOMDE CAFÉ**  
DE DOOPSGEZINDE GEMEENTEKERK  
(NOORDMOLENWERF 1),  
DI 9 JANUARI T/M ZA 3 MAART



LOCATIEVOORSTELLING  
HET GEDROOMDE CAFÉ

Deze culturele tip werd lovend ontvangen door pers en publiek.



MUZIKTHEATER

BEJUBELD

## WĒRELDBĀND - SLĀPSTICK

De voorstelling *SLĀPSTICK* van WĒreldbānd werd lovend ontvangen. De mannen brengen een ode aan muzikale komieken en geven hun eigen draai aan scènes van Charlie Chaplin, Buster Keaton en Laurel & Hardy.

★★★★★  
'Ongekend hoog amusementsniveau!' - De Volkskrant

★★★★★  
'Een absolute aanwinst voor het huidige theateraanbod' - Theaterkrant

★★★★★  
'De vijf uitzonderlijk muzikale mannen van de WĒreldbānd brengen een ode aan een bijna vergeten kunstvorm: slapstick. En wat doen ze dat magistraal.' - Trouw

★★★★★  
'Variété op lachwekkend hoog niveau.' - NRC

**WĒRELD BĀND - SLĀPSTICK**  
OUDER LUXOR THEATER, WO 7 FEBRUARI, 20.00 U

ADVERTENTIE

IK WIL DEZE MAAND NAAR

THEATER IN ROTTERDAM

WINNEN

Uitagenda Rotterdam geeft 5x2 kaarten weg voor *Het gedroomde café* van Theater Babel. Meedoen? Ga naar [www.uitagendarotterdam.nl/winnen](http://www.uitagendarotterdam.nl/winnen)

UITAGENDAROTTERDAM.NL

uit AGENDA RDAM